

organisatie in the spot light

Organisatie in the spotlights

Embracing life vzw



Kathleen Hales

Kathleen kan je jezelf even voorstellen ?

Ik ben Kathleen (55) en groeide op in Brugge als dochter van een Engelse vader en een Oostenrijkse moeder. Ik leef Melle en ben moeder van 4 kinderen en grootmoeder van 2 kleinkinderen. Ondertussen werk ik nog steeds fulltime als boekhoudster.

Hoe ben je in contact gekomen met Afrika ?

Tijdens mijn eerste reis naar Ghana werd ik helemaal overdonderd door de Afrikaanse cultuur. De manier van leven en van in het leven te staan inspireerde mij enorm en ik ontwikkelde als vlug een passie voor dit land. Naast die aspecten werd ik echter ook geconfronteerd met heel wat problemen op gebied van onderwijs. Bij mijn terugkomst had ik het gevoel dat ik wou en kon doen. Op mijn niveau !

Eindelijk kon ik in 2008 terug naar Ghana. Bij mijn aankomst echter werd me aangeraden niet in het land te blijven omdat er presidentiele verkiezingen gepland waren en dat het helemaal niet veilig was. Zo kwam ik in togo terecht waar ik heel wat Ngo's kon bezoeken en hun werking zien. Ook hier heel wat problemen op gebied van onderwijs. Ik denk aan gebrek aan infrastructuur, geen financiële middelen om onderwijzers te betalen, groot tekort aan schoolmateriaal, ouders die de middelen niet hebben om het schoolgeld te betalen enz.

Op een dag contacteerde er mij zelfs een directeur van een school ! Hij had 1000 leerlingen maar bijna geen schoolgebouwen.

Terug in België vatte ik de koe bij de horens en maakte een afspraak met Mr Sagbo, ambassadeur van Togo die me de raad gaf een vzw op te richten om middelen te genereren om de scholen te helpen.

In maart 2009 was Embracing life een feit !

I koos voor de naam Embracing life omdat ik meer wou bieden dan enkele financiële middelen. Door de hulp wou ik mensen hoop geven. Hoop zodat je elke dag weer opnieuw het leven kan omarmen.

Welke activiteiten organiseert Embracing life om dit doel te bereiken ?

We organiseren heel wat culturele activiteiten met eten en muziek. Dit brengt heel wat mensen samen en ik kan telkens ook weer het project voorstellen en aantonen wat er al gerealiseerd werd.

Daarnaast proberen we samen te werken met andere vzw's om zo een groter publiek te kunnen bereiken. Zo organiseerden we in april de lente-happening waarbij we een markt organiseerden met standjes uit verschillende landen. Er waren eveneens activiteiten voor kinderen en een paasspel. De avond werd afgesloten met een optreden van West-Afrikaanse muzikanten.

Soms gaan we ook naar markten en feesten om ijsjes te verkopen of gaan we meehelpen op festivals. Wat we daarmee verdienen gaat integral naar het project.

Heel wat energie gaat ook naar het vinden van sponsers en het schrijven van subsidiedossiers

Heb je dromen voor de toekomst van Embracing life?

Mijn grote droom is enkele trouwe sponsers te vinden voor Embracing life waardoor ik me volledig zou kunnen focussen op de inhoud van het project in Togo. Heel stilletjes droom ik dat ik dan misschien fulltime zou kunnen werken voor Embracing life.

Een andere wensdroom is ooit een benefietconcert organiseren met Will Tura en Adamo. 2 iconen van onze Belgische muziekwereld.

Bedankt Kathleen. Faab wenst je veel geluk bij het realiseren van je project en we hopen dat we op een of andere manier ons steentje kunnen bijdragen.

Meer info over Embracing life en hun project in Togo vind je op www.embracinglife.be

Bron: <http://faabonline.org/nl/nieuws/637-association-in-the-spot-light.html>